

MILJÖBILDER

Nr 2 augusti 2014, Årgång 15

Minnen från skolan i Töreboda, Mariestad, Växjö, Östersund och Umeå

Första skoldagen minns jag mycket väl och den har jag skrivit om [HÄR](#). Men vad minns jag mer från första klass i småskolan i Töreboda? Jo, jag minns min lärare Anna-Stina Lindholm som nästan alltid hade en mörkgrön dräkt på sig och som ansåg att jag hade hoppat över en massa mattetal i boken.

- Hur har det gått för dej Harald? Hur långt har du hunnit?
- Jag har kommit hit...

Jag såg direkt att hon inte trodde mej och så sa hon:

- Nejdu, så långt kan ingen ha hunnit! Du måste ha hoppat över en massa tal!

Jag bläddrade bakåt i boken för att visa henne...

- Nej, jag vill inte se på fusket och jag vill inte höra några lögner... och du har väl en massa hundöron, det får sånna som du som fuskar... ...men nej det har du ju inte...

- Men jag har HAR inte hoppat över några tal. Jag visste inte att man fick göra det... Alla talen finns här i boken...

Hon gick iväg högröd i ansiktet av vrede eller skämdes hon? Jag vet inte!

Efter några dagar sa Åke till mej att fröken hade sagt att vi har jobbat på dåligt med räkningen i matteboken. Hon hade sagt: "Ni skulle bara veta hur långt Harald hunnit!"

Jag antog då att fröken hade kollat min mattebok som ju legat kvar i min bänk eftersom vi inte fick hemläxor på den tiden.

Jag frågade Åke när fröken sagt detta och det var innan jag kommit tillbaka efter en rast. Fast till mej sa hon ingenting om detta. Jag "visste" att hon tyckte att jag var en dålig människa som fuskade trots att jag inte gjort det...

Vid terminens slut var det "examen" och då kom föräldrarna på besök. Jag minns hur min far då gick fram till fröken och bugade

2(6) och tackade för det fina arbete hon utfört i klassen. När vi kommit hem frågade jag min far vad det var för fint arbete som han hade tackat för. Var det för att hon sagt att jag fuskat och hoppat över tal som jag ju inte hade gjort??? Han svarade undvikande att om hon hade sagt att du fuskat så hade hon troligen rätt i det...

Pjäxorna

När det blivit höst fick vi som gick i första klass en ansökningsblankett för att få pjäxor. Det var några damer som testamenterat sina pengar till just pjäxinköp för behövande. Jag tog hem denna blankett och min far fyllde i den och jag tog med den till skolan nästa dag. Efter några dagar kom fröken fram till mej och sa att mina föräldrar säkert hade råd att köpa ett par pjäxor åt mej... Jag svarade att de kanske hade det men att vi var tre syskon... Detta svarade fröken inte på och något svar hem till föräldrarna lämnades inte. Däremot vet jag att Ove Lindgren fick ett par pjäxor trots att hans far hade en trätoffelfabrik och sålde skor och pjäxor...

Östlund med termometern

I tredje klass skulle fröken Östlund förklara hur en termometer fungerade. Hon sa att man fyllde ett glasrör med sprit och tog ur luften... Jag frågade hur man tog ur luften men det visste hon inte. Däremot visste hon att man var tvungen att ta ur luften annars exploderade glasröret... Jag frågade då en fysiklärare på realskolan om detta och han sa att man inte tog ur luften utan endast smälte ihop glasröret... Talade om detta för fröken som då blev riktigt arg...

Per-Olof Hallerbäck, en obehaglig prästson

Per-Olof Hallerbäck, en prästson som vi hade i fjärde klass, slet upp en person ur bänken i matsalen för han hade pratat för mycket men han hade suttit och pratat lågmält med sin bordsgranne... Per-Olof svor åt honom och jag blev nästan lite rädd..

Blychert, vi var obildade klientel!

Blychert var ibland vakt i matsalen. Hon kallade oss ofta för obildade klientel för att vi slamrade med besticken när vi åt i källarmatsalen... Om någon sa något skrek hon: "Låt maten tysta mun!"

Gymnastiken i Töreboda, jag skämdes så...

Jag skämdes i gymnastiken för att jag var skitig på låren men vi hade inget varmvatten på somrarna och fick värma kastruller med vatten på spisen...

Trakasserad av specerihandlare Sven Erikssons hund

Affärsinnehavare Sven Erikssons hund gjorde att vi fick ta omvägar för att inte bli bitna av denna djävla hund. Rapportrades men inget hände... En gång när min far och jag gick förbi hans hus sprang hunden ut och skulle bita oss men min far lyckades få in en hård spark under hundens underkäke varvid hunden lommade hem till sig med svansen mellan benen... Affärsinnehavaren hotade med att polisanmäla min far som hotade med att polisanmäla honom och hans hund...

3(6)

Forsberg krävde fullständig tystnad i korridoren...

Dödstyst i korridoren skulle det vara...

Biologilärare Forsberg i Mariestads läroverk krävde att det skulle vara dödstyst i korridoren när han kom in där och det fick inte vara någon vakt som hyschade på oss när han kom. Det skulle vara tyst ändå! Jag frågade om lärarna pratade med varandra i lärarrummet och i korridoren men han förstod inte frågan...

Nanna Holm, Mariestad

Nanna Holm var urdålig som lärare och det var polsk riksdag på hennes lektioner...

Major Höjer, Mariestad

Major Höjer var en sadist. Om någon skadat sig sa han bara: Så bra! Nu har du fått något extra att glädja dej åt några dagar!

Mimmi Sahlström och kortslutningen...

Sahlström som vi bl a hade i Kristendom i Växjö ritade ofta upp en triangel på svarta tavlan och så benämnde hon sidorna för Kropp, Själ och Ande. Så sa hon att om det blir ett avbrott mellan några av dessa så blev det kortslutning. Jag sa att det väl knappast kunde bli en kortslutning om det blev ett avbrott... Jo, det är just vad det blir, sa hon.

Wiberg visade aldrig ett enda tal på svarta tavlan...

Wiberg som vi hade i matematik använde aldrig svarta tavlan i sin undervisning. Inte heller reste han sig någonsin från sin katederstol och gav någon elev någon hjälp. Om vi frågade hur ett visst tal skulle räknas så sa han att det stod i början av avsnittet... Han kunde säga att nu räknar vi tal 59 på sidan 123. Då tog han själv och räknade ut talet i sin lilla ringpärm och så frågade han vad vi fick det till. Om ingen räckte upp handen så kunde han säga: "Inga?" varvid flickan Inga kände sig pressad att svara...

Den här Wiberg var i övrigt också en stor skit. Vid ett tillfälle hittade jag och Peter inga krokar att hänga ytterkläderna på när vi skulle äta i matsalen utan vi lade dem i fönstret. När vi ätit klart var kläderna borta. Vi gick då till lärarrummet och skulle anmäla stölden. Då uppenbarade sig en mycket upprörd Wiberg som sa att det var förbjudet att lägga kläderna i fönstret. Då vi sa att det inte funnits några lediga krokar sa han att han hade sett att det visst fanns lediga krokar. Vi sa då att vi inte sett honom i närheten när vi skulle äta och att han ljög! Han sa då något om att vi skulle få anmärkning för detta... Klassföreståndare Björklund vägrade dock att ge oss anmärkning därför att det inte var förbjudet att lägga kläderna i fönstret...

Biologilärare Olsson var väldigt bra!

Den enda lärare som jag tyckte var bra var Olsson i biologi i Växjö. Han hade en vid vy och berättade hur växter och djur samspelade och det var ofta spännande föreläsningar... Hans förhör och skrivningar hade också en vidare vy och han kunde skriva Bra! eller Utmärkt! I kanten...

Ahlström, en okunnig fjant!

Rektor Ahlström på Växjö tekniska gymnasium var en okunnig fjant som inte fattade att vår lärare, Ytterberg, i elektronikteknik var helkass... När vi hade

4(6) elektromaskinlära stämde talen oftast inte med facit. Hans kommentar blev då oftast: "Jamen, det är ju bara att dividera med roten ur tre så stämmer det!"

Lamme och den avbrutna radioantennen...

Lamme var musiklärare och ville gärna själv sjunga på musiklektionerna. Det lät ofta väldigt överdrivet och nasalt och jag ville helst hålla för öronen. Hon sa att man skulle närma sig tonerna mjukt och ödmjukt... Jag frågade då hur man skulle behandla forte och fortepiano. Då sjöng hon ett exempel där hon till slut satt och skrek fram tonerna... Det var fruktensvärt!

Vid ett tillfälle var hon lite annorlunda och hon talade om att någon brutit av radioantennen på hennes Volvo PV. Hon sa att hon trodde att någon elev på skolan brutit av antennen och lagt den på motorhuven. Därför skulle hon nu fråga precis alla eleverna på skolan om de brutit av antennen. Om ingen erkänner så ska i alla fall alla elever veta att de kommer att få frågan om det skulle hända igen... Jag fick frågan och frågade då om jag var tvungen att svara på frågan... Jaså, sa hon då. Här har vi kanske den som brutit av antennen... Jag frågade då om hon anklagade mej... Det svarade hon inte på...

Kapten Redstedt i Växjö sa: "Känn här på bänkarna att det är fullt av grus där därför att folk sätter upp fötterna här när de ska knyta skorna... Det ni ska göra är att sätta er på bänkarna och böja er ner och knyta skorna... Jaså, sa jag, så vi ska sätta oss i gruset och städa bänkarna... Aldrig för min del! Då sa han att sådan uppstudsighet kommer att resultera i en anmärkning i klassboken! Tre anmärkningar ger sänkt betyg i ordning. Jag sa: Det låter konstigt för det är väl mer en fråga om uppförande... Då rusade han iväg och satte sig i bilen och åkte iväg..."

Biologilärare Hjort, Växjö, skulle förklara hur växterna skapade energi. Hon sa att om man blandar till en deg så blir den ingenting förrän den gräddats i ugnen. Ugnen kan jämföras med solljuset som växterna tar upp i sina blad. Det blir liksom ingenting om man bara blandar till ingredienserna... Jag sa då att man visst kan äta degen direkt men att det är godare om man gräddat i ugnen. Hon sa då att detta inte ingick i kursplanen för realskolan men att vi kanske skulle kunna förstå det när vi kom upp i gymnasiet... Jag nämnde detta för min far som ju var biologilärare och han baxnade... Han sa att det var mycket dåligt att hon inte visste om hur växterna beter sig...

Georg Reise, Växjö, som vi hade i musik började känna att det luktade knallpulver i lektionssalen. Plötsligt reste han sig och sa: "Harald, du får två minuter på dej att lägga pistolen här på katedern för jag vet precis vad det är frågan om."

Jag frågade vilken pistol... Jaha, du har flera... Om det är någon som har gjort något ofog eller otillåtet här på skolan så vet man att det är Gaunitz som ligger bakom.

Jag svarade: "Hur kan du påstå något sådant?"

Han svarade: "När blev jag du med dej?"

Jag hade ingen knallpulverpistol och inget knallpulver heller. Det som hade hänt var att ordningsmannen (!) Sven Hovne som "rev" i en knallpulversremsa så att det osade knallpulver...

5(6)

Sundberg i Växjö, spädgrisen kallad, anmärkte alltid på att vi uttalade ordet instingt fel. Han menade att man skulle ha betoningen på ..stingt men de flesta ville ha betoningen på in... Jag slog upp ordet i en ordlista och i Svensk Uppslagsbok och där stod det att betoningen skulle vara på in... men att det även kunde vara betoning på ...stingt. Jag talade om detta för Sundberg som menade att det var ofint, ja oförskämt att påstå att han hade fel när det var jag som hade fel... Denne Sundberg var en godtycklig man. Han kunde ge anmärkning om någon glömt en bok trots att det skulle krävas tre glömskor för att skriva in en anmärkning i klassboken...

Starta-Egetkurs på AMU, Frösön

Läraren var en person som endast hade gått grundskola men som hade ryckt in som vikarie lite överallt. Han var, utan konkurrens, den bästa lärare jag någonsin haft. Han var lyhörd och märkte direkt om vi inte hängde med och gav oss minnesregler och tips och pratade varierat och trevligt...

Studieansvarige Wiberg på Informationsbehandling på Umeå

universitet var missnöjd med de studerande. Han bedömde de som läste 10 poäng som slöfockar som inte hade på universitetet att göra. Jag nämnde för honom att handledarna hellre tog fikapauser och avbröt lektorstimman mitt i men det trodde han inte på. Då lämnade jag in en skriftlig redogörelse och då kunde han inte slingra sig längre. Det blev räfst och rättarting och flera av handledarna sjukskrev sig. Han kom till mej och frågade vad jag tyckte att man skulle göra med prioritet. Jag svarade att en akut sak är ett register över institutionens inköpta litteratur i biblioteket. De är inplacerade i inköpsordning och är omöjligt att hitta i. Det sa han var omöjligt, att det givetvis inte var på det sättet. Vi gick då och tittade i biblioteket och han såg att jag hade rätt. Han frågade hur jag tyckte att man skulle lösa detta problem. Jag sa att universitetet lämpligen kunde anlita en extern konsult som skulle kunna använda något standardprogram t ex Excel och lägga upp ett register och märka upp hyllplanen. Efter detta sjukskrev sig Wiberg...

När han återkom uppsökte jag honom för att klaga på kursen som skulle lära hela svenska folket datorkunskap. Där stod bl a att det var svårt att skydda sig från att ens dator avlyssnades eftersom detta kunde göras med en vanlig radioapparat. Jag frågade vad han fått dessa uppgifter ifrån. Han svarade att sådana detaljer inte intresserade honom. Jag sa då att jag nu förstod varför denna kurs hade blivit en katastrof...

''

Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g. återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen.



Var skolan bättre förr? Det är väl tveksamt. Lärarna var ofta maktfullkomliga och deras agerande kunde knappast överklagas. Jag fick ju en gång betyget D i uppförande dels beroende på att jag skulle rökt och dels för att jag skulle flyttat på snitslar vid en orientering. Gymanstikdirektör Moseson hade sett mej röka på en rast men det var en lek med filtercigarretter som alltså inte gick att röka. Snitselflyttningen var ju en sak som rektorn engagerat sig i och satt rektorsanmärkning för och där var jag inte alls inblandad. Jag minns att klassföreståndare Björklund ringde hem till bostaden och hon bad att få prata med min far som alltså inte var hemma. Då sa hon att jag skulle få D i uppförande för rökning och för att ha flyttat på snitslar. Jag förklarade då hur det förhöll sig varvid hon blev aldeles tyst. Så sa hon att hon inte kunde göra något åt det trots att hon trodde att det jag sa var riktigt. Då frågade jag om det var fel på henne eller på skolans regler eller på lagarna som styr skolornas arbete. Då svarade hon att hon inte visste...

Så småningom fick jag betyget med D i uppförande och då frågade min mor hur detta kunde komma sig. Jag förklarade hur det var men då sa hon att hon inte trodde mej. Fick senare veta att hon ringt upp klassföreståndare Björklund som hade sagt att hon trodde att jag talade sanning... Hur jag fick veta det? Jo, det sa min syster Anita trots att hon fått veta det av min mor i förtroende...

Östersund 2014-08-02

Rev C

Harald Gaunitz

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen

MILJÖBILDER NR 2 augusti 2014, ÅRG. 15

Redaktör: Harald Gaunitz

Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund

E-brev: rot_frukter__yahoo_se Ersätt _ med punkt

och __ med snabela

rotfrukter)(hotmail.com

(Ta bort)(, sätt snabela efter r)

Internetsida: <http://www.miljobilder.com>

Tryck: Harald Gaunitz

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz

Original framställt på PC och tryckt på laserskrivare
Eftertryck tillåts om källan anges.

Tidningen utkommer minst fyra gånger per år.

Lösnummerpris 40:-

Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet på

plusgirokonto 124 59 17-8 och ange namn och

adress på inbetalningskortet och att det gäller

prenumeration.